



In een loge komen mannen of vrouwen samen om met elkaar te praten. Dat kan over van alles gaan. Het doel is om jezelf beter te leren kennen en om te leren hoe je een goed mens kunt zijn.

De Rebekkahs; een vrouwenloge

Eerst werden alleen mannen lid van de loge. Nu is er ook een vrouwenloge: de Rebekkahs. Zij kwamen voor het eerst samen in 1868. Dat is bijzonder als je bedenkt dat vrouwen pas vanaf 1919 officieel stemrecht kregen.... de Odd Fellows waren dus best 'open minded'!

De ketting staat symbool voor Vriendschap, Liefde en Waarheid.

Leven vanuit deze deugden, voor jezelf en voor een ander.



Sociale verzekering

De loge Odd Fellows werd 200 jaar geleden opgericht in een tijd zonder sociale verzekeringen voor zieken en armen. De leden van de loge verzorgden de zieken, begroeven de doden en namen weeskinderen in huis. Eenmaal aangesloten bij de Odd Fellows, was je dus verzekerd van naastenzorg.

Odd Fellows

Odd = apart, eigenaardig, anders
Fellow = vriend, makker, gelijke



De Odd Fellows zitten over de hele wereld. Deze foto komt uit Waterloo, Illinois.





Industriële revolutie

Rond 1900 veranderde de samenleving ingrijpend. Er kwamen treinen, auto's en fabrieken. Deze tijd heet de industriële revolutie. Ook in Alkmaar waren de veranderingen zichtbaar. De chocoladefabriek van Ringers werd in 1905 aan het Varnebroek opgericht en verhuisde enkele jaren later naar de Ringers fabriek aan de Kanaalkade.



Bouwhistoricus

Aan het metselwerk van muren kun je zien waar vroeger ramen en deuren hebben gezeten. Iemand die gebouwen op deze manier onderzoekt is een bouwhistoricus.

Monumenten

Een monument willen we bewaren, omdat het mooi of bijzonder is. Dit gebouw is een monument geworden, omdat de Ringers fabriek hier opgericht werd. Een monument hoeft dus niet alleen maar mooi te zijn, de gebeurtenissen die er plaatsvonden tellen ook mee.



Het Varnebroek ligt net buiten de Singels. Dit was tot c.a. 1900 de rand van de stad, want iedereen woonde binnen de vestingwerken die de stad begrensd en beschermden. Pas toen de vestingwerken halverwege de 19e eeuw opgeheven werden, ontstonden de buitenwijken. De eerste uitbreidingen waren 'buurtjes' langs toegangswegen zoals het Varnebroek.



De Odd Fellows zijn geen religieuze groep, maar veel bijbelse verhalen komen wel overeen met hun denkwijze. Ken jij het verhaal van de Barmhartige Samaritaan? Waarom zou deze afbeelding juist hier hangen?

