

Iedereen wilde graag begraven worden in de kerk, want dan was je zo dicht mogelijk bij God. Maar het was een dure grap. En uiteindelijk werd de graftraditie helemaal verboden, want al die uitwazemende lijken zorgden voor een ondraaglijke stank! Nu snap jij waar de uitspraak 'rijke stinkerd' vandaan komt.

Een mooi orgel is voor een kerkgemeenschap iets heel belangrijks. In 1877 sloot de kerkvoogdij een lening van 5000 gulden af om dit orgel te kunnen laten maken. Honderd jaar later werd het orgel gerestaureerd. De kerkgemeenschap heeft toen gezamenlijk 50.000 gulden bijeengebracht om de restauratie uit te laten voeren!

Begraafplaatsen en kerkhoven hadden vaak een 'lijkenhuis' waar overledenen werden opgebaard. Mensen waren erg bang voor de zogenaamde 'schijndood'. Niemand wilde levend begraven worden! Daarom werden overledenen een dag in een lijkenhuis gelegd om er zeker van te zijn dat zij écht dood waren. Er waren ook lijkenhuisjes voor de slachtoffers van besmettelijke ziektes. Deze werden apart opgebaard om verdere besmetting te voorkomen.

De huidige toren staat niet vóór de kerk, maar bovenop het dak. Het lijkt wel een ruiter op een paard. Deze torentjes worden dan ook wel 'dakruiters' genoemd.

DE TERP OUDORP

Kijksleutel



Vroeger stond er voor de kleine kerk een hele grote vierkanten toren. Na het instorten van de toren, is de witte gevel met het kleine torentje gebouwd.



Ook in kleinere kerken werden vroeger mensen begraven. Deze grafzerk zie je in het voorhalletje van de kerk. Zouden er onder de houten vloer nog meer oude grafzerken liggen?

Oudorp speelde tijdens het Beleg van Alkmaar een belangrijke rol want de Spaanse troepen waren er geleverd. Na de overwinning hebben de Alkmaarders Oudorp uit wraak geplunderd en platgebrand. Toen is de kerk van Oudorp ook verwoest.

De bijnaam van de Oudorper kerk is 'De Terp', vanwege de heuvel waarop hij gebouwd is. Eigenlijk is deze bijnaam onjuist, want de heuvel is helemaal geen terp. Het is een oude zandrug die nog stamt uit de tijd dat het hier een soort waddegebied was, wel 4000 jaar geleden! Op de voorgrond zie je Alkmaar op een zandrug, op de achtergrond de zandrug van Oudorp.

Tot 1970 was Oudorp een klein dorpje buiten Alkmaar. Rondom waren er weilanden. Pas in de jaren '70 werden hier grote woonwijken gebouwd. Toen is het dorp in de stad Alkmaar opgenomen.

