

DORPSKERK/HERVORMDE KERK

Kijksleutel

In Grootshermer, op de plek van de molen De Havik, stond rond het jaar 1400 een kerk. Na een grote storm in 1612 stortte de hele kerk in. Daarna werd een nieuwe kerk gebouwd op de plaats waar de kerk nu staat.



Op de marmeren steen boven de ingang staat een gedicht van dominee Adriaan Wolff. De echtgenote van Adriaan was schrijfster Betje Wolff.

Betje Wolff werd beroemd toen ze na de dood van Adriaan samen met Aagje Deken boeken ging schrijven. Ze waren heel talentvol maar ook kritisch en grappig. Betje en Aagje woonden een tijdje in De Rijp.



In 1762 is de kerk gebouwd zoals deze er nu uitziet. David van der Hammen, de zoon van de predikant, mocht op 15 juni 1762 de eerste steen leggen. Later werd David zelf ook predikant.

De meeste meubels en de torenhaan komen uit de eerdere kerk.

Tussen 1978 en 1980 is de kerk gerestaureerd. Het gebouw, de toren met torenhaan en het orgel werden helemaal opgeknapt. De kerk werd geschilderd in de oorspronkelijke kleuren. De verzakte vloer werd weer recht gemaakt.

Grafstenen

Uit de vloer van de oude kerk zijn de grafstenen meegenomen. Ken je de uitdrukking rijke stinkerds? Onder de grafstenen lagen de rijke doden begraven.

DORPSKERK/HERVORMDE KERK

Kijksleutel



Regionaal Archief
Alkmaar

heeft de historische platen geleverd. Nog meer foto's en leuke weetjes vind je op archieffalkmaar.nl



OPEN
MONUMENTEN
DAG
ALKMAAR

De torenhaan en de klok komen uit 1648. De wijzerplaat van de klok is aan de oostkant groter dan die aan de westkant. Waarom dit zo was? Veel mensen uit Grootschermer werkten in de Eilandspolder, zo konden ze de klok beter zien.

De preekstoel is nog afkomstig uit de vorige kerk. De panelen zijn versierd met gesneden reliëfs waarop een verhaal uit de Bijbel is te zien.

Het orgel is gebouwd in 1846 door F. Naber uit Deventer. Het orgel heeft negen stemmen, één klavier en een pedaal. Er zitten wel 550 metalen en houten pijpen in!

De plattegrond van de kerk heeft de vorm van een rechthoek, dit is typisch voor een protestantse kerk. Dit noemen we een zaalkerk.

