

SINT ELISABETH ZIEKENHUIS

Kijk sleutel



Regionaal Archief
Alkmaar

heeft de historische platen geleverd. Nog meer foto's en leuke weetjes vind je op archieffalkmaar.nl



OPEN
MONUMENTEN
DAG
ALKMAAR



In het St Elisabethziekenhuis had je geen kamertje voor jezelf. Je lag met zijn allen op een vrouwen- of mannenzaal.

Kijk eens om je heen naar de combinatie tussen oud en nieuw. De omgeving is erg veranderd in de afgelopen honderd jaar.



Er waren vele 'medische specialisten' in de stad te vinden. In 1803 waren er in Alkmaar maar liefst 22 artsen, chirurgiëns en apothekers. De chirurgiëns hadden geen academische opleiding gevolgd. Zij waren na een examen bevoegd voor eenvoudige medische handelingen. Dit betekende niet dat ze onbekwaam waren. De meesten hadden veel praktijkervaring. Natuurlijk waren er ook onbekwame 'dokters'. Deze kwakzalvers trof je vaak aan op jaarmarkten en kermissen.



Het ziekenhuis had een eigen bakkerij. Dit is de voorkant van de oude oven.



Ziekenhuizen zoals wij ze kennen waren er vroeger niet. De voorloper van het ziekenhuis is het gasthuis. Het oudste gasthuis van Alkmaar was het Heilige Geest Gasthuis, waar zieke en arme reizigers opgevangen werden. Nu kennen we het als Waaggebouw. Er was ook een pesthuis, waar de pestlijders opgevangen werden. Rijke mensen lieten zich thuis verzorgen, ver weg van andere zieke mensen.

De geneesmethoden waren heel anders dan nu. Men dacht dat je met aderlating ziektes kon genezen. Bij aderlating werd er bloed uit het lichaam gelaten. Hiervoor werden bloedzuigers gebruikt of de aderen werden doorgesneden.



SINT ELISABETH ZIEKENHUIS

Kijksleutel

Regionaal Archief
Alkmaar

heeft de historische platen geleverd. Nog meer foto's en leuke weetjes vind je op archieffalkmaar.nl



OPEN
MONUMENTEN
DAG
ALKMAAR



Het ziekenhuis had een eigen kapel. Hier zie je prachtige glas-in-loodramen.

Rond 1900 was de Nederlandse bevolking nog streng ingedeeld in geloofsgroepen. Katholieken en protestanten hadden hun eigen verenigingen, omroep, krant, vakbond en school. Dit noemen we 'verzuiling'. De katholieke gemeenschap had dus ook een eigen ziekenhuis.

Het oude ziekenhuis is niet meer in gebruik, in het pand zit nu een ouderencentrum. Grote delen van het gebouw zijn afgebroken. In de delen die nog bewaard bleven, proef je de oude sfeer door de mooie tegelvloeren en het prachtige trappenhuis.



In het gewelf zitten allemaal kleine vierkantjes, dit noemen we een cassetten-gewelf.



Beelden van katholieke heiligen.



De maatschappij was ook in standen ingedeeld. Het St. Elisabethziekenhuis werd volgens het paviljoensysteem gebouwd met ziekenhuisvleugels voor de eerste, tweede en derde klas.