

MAALDERIJ DE GOUDEN ENGEL

Kijksleutel



Regionaal Archief
Alkmaar

heeft de historische platen geleverd. Nog meer foto's en leuke weetjes vind je op archiefalkmaar.nl



OPEN
MONUMENTEN
DAG
ALKMAAR



Het gedichtje zegt het al: hier wordt graan tot meel gemalen.

Hier zie je de oude molen direct aan de weg. De oude stoommaalderij daarnaast staat er nu nog steeds. Bij te weinig wind, wanneer de molen stil stond, nam de stoommaalderij het werk over. De molen werd helemaal overbodig toen er een elektrisch aangedreven gemaal kwam. Hij is in 1930 gesloopt.



Het bedrijf groeide uit tot een grote meelfabriek. Grote schepen brachten het graan. De elektromotor in de maalderij nam zo veel stroom, dat er speciaal voor de meelfabriek een transformatorhuisje kwam. De meelfabriek ging weg en de meeste gebouwen zijn gesloopt. Alleen de maalderij en de knechtswoning staan er nog.



Deze molen is gebouwd in 2008-2009: de jongste molen van Nederland!

De Gouden Engel staat niet op de grond maar op een verhoging of onderstel, daarom heet dit model een stellingmolen. De brede kraag heet de omgang. Vanaf die plek kan de molenaar de molen bedienen.

In de maalderij is de oude situatie in ere hersteld. Een elektromotor uit 1920 drijft de maalmachine aan.



Hier woonde de molenaarsknecht met zijn gezin. Nu vinden we het klein, maar dat was in die tijd heel normaal. De kleuren van de muren zijn hetzelfde als vroeger.



Kun jij de oude brievenbus vinden?

Dit is de graanlift. Hij tilt het graan omhoog, de maalmachine in. Zo hoeft de molenaar het niet met de hand te doen.



50 meter hoog!

In Nederland waren hele hoge stellingmolens te vinden! Deze in Schiedam is de hoogste molen van Nederland met maar liefst 10 maalzolders!

MAALDERIJ DE GOUDEN ENGEL

Kijksleutel

Regionaal Archief
Alkmaar

heeft de historische platen geleverd. Nog meer foto's en leuke weetjes vind je op archieffalkmaar.nl

ALC MARIA VICTRIX
gemeente ALKMAAR

OPEN
MONUMENTEN
DAG
ALKMAAR



Tot 1968 liep langs het kanaal een spoorlijn van Alkmaar naar Warmenhuizen.



Dit is een oude koolboet, een schuur waar kolen en andere akkerbouwproducten opgeslagen werden. Hij stond eerst bij een boer op het erf. Omdat hij daar in de weg stond, is hij afgebroken en op deze plek weer opgebouwd. Nu wordt de schuur gewoon hier bewaard.



Links zie je de knechtswoning en rechts de maalderij.



In de maalmachine en de molen zitten ouderwetse molenstenen. In de molen doet de wind het werk, hier de elektriciteit.