

DE GROENE ZWAAN

Kijksleutel



Ruzie met de katholieke kerk
Maarten Luther was een Duitse monnik en theoloog die ruzie kreeg met de leiders van de katholieke kerk. Hij spijkerde een brief met 95 stellingen (dingen waarmee hij het niet eens was) op de kerktoren. Hij moest op het matje komen bij de Paus. De ruzie liep zo uit de hand dat Luther verbannen werd. De mensen die het met Luther eens waren noemden zichzelf de Lutheranen.

We denken dat hier eerst een pakhuis stond, want de Rijk was ooit een belangrijke handelsplaats met een grote haven.

Waar vind je dit bouwwerk?



DENDROCHRONOLOGIE
Hoe oud het gebouw is, weten we niet. Maar de oudste houten balken komen ongeveer uit 1625. Dat weten we omdat het hout dendrochronologisch onderzocht is. Dat gaat als volgt: je boort een reepje hout uit de oudste balk in het gebouw. Aan de hand van de jaarringen in het boorreepje kun je bepalen in welk jaar het hout gekapt werd. Dat geeft een hele nauwkeurige aanwijzing voor het bouwjaar van het pand!



Jaarringen



De zwaan is het symbool van de lutheranen. Waarom? Er was eens een opstandige theoloog die op de brandstapel werd gegooid. Hij riep: jullie verbranden nu een gans, maar er zal een zwaan uit zijn as herrijzen! Een eeuw later verscheen Luther op het toneel, hij wordt gezien als de zwaan.

Zoek de zwaan!



DE GROENE ZWAAN

Kijksleutel

Toen er steeds minder mensen naar de kerk gingen raakte het gebouw in verval. Stichting De Groene Zwaan werd opgericht door een groep dorpsbewoners en na een grondige verbouwing kwam er een cultureel centrum in de oude kerk.



Kunstenaar Luis Filcer maakte in 1971 prachtige wandschilderingen. Beroemdheden uit alle tijden, samen met gewone mensen, kregen een plek op de kerkmuren.



Eerst een kerk.... nu een cultureel centrum

In de 17e eeuw was havenplaats De Rijk heel rijk en er werden prachtige huizen gebouwd. Toen de open vaar-route naar zee afgesloten werd, was de haven plotseling onbruikbaar. Er volgden arme tijden en de prachtige pakhuizen en koopmanshuizen raakten in verval. Rond 1969 besloot men om het oude dorp op te knappen. Nu is De Rijk één van de mooiste dorpjes van Noord-Holland.



Anthon Laurens Hendriks
 Valentiijn Lukas Vrouwer
 Oliver Florian de Graaf
 Lucas Johannes de Vrijn
 Hendrik Jonathan van den Heuvel
 Fabian Cornelis van der Linden
 Max Thomas Philip
 Bram Sebastiaan van der Meijden
 Thijs William Marinus Janssen
 Tim Matthijs Meijer
 Douwe Lars Vincent van Vliet
 Robertus Arthur Verhoeven

De nieuwe eigenaren moesten beloven dat, mocht dat nodig zijn, er altijd een kerkdienst in de Groene Zwaan gehouden mocht worden. Daarom staan de preekstoel en het orgel er nog en ook het bord met de namen van predikanten hangt nog in de kerk. Kun jij het vinden?

