

# HOFJE VAN PALING EN VAN FOREEST

Kijk sleutel

De bewoners van het hofje waren arme weduwen, maar ze kwamen wel uit een goed milieu. Echte arme mensen, die vaak een beetje ongemanierd waren, werden niet toegelaten in de hofjes.

Dit is de gevelsteen met de wapens van de stichters. Door een hofje te stichten werd je beroemd. Vijfhonderd jaar later kennen we deze families nog steeds



Een zonnewijzer was een geliefd object voor de tuin

Pieter Claesz. Paling en Josina van Foreest schreven in 1540 hun testament. Daarin stond dat er van hun nalatenschap een hofje gesticht moest worden: het Hofje van Paling en van Foreest.

De gevelsteen wordt af en toe geschilderd.

De bewoners kregen naast gratis onderdak iedere maand een 'prove'. Dit was een gift die bestond uit geld, voedsel of bijvoorbeeld kleding. Vandaar de term provenhuis.

Tot 1670 waren alle dames in het hofje katholiek. Daarna werden er ook gereformeerde dames toegelaten. Hun huisjes waren heel sober en hadden eerst geen uitzicht op de binnenplaats. De gereformeerde dames kregen zelfs een lagere prove!



# HOFJE VAN PALING EN VAN FOREEST

Kijksleutel



Rozetanker

Piepkleine éénpersoons huisjes!



De huisjes worden nog steeds aan oudere dames verhuurd. Toch wel gaaf als je oma in zo'n hofje zou wonen...

De regenten vormen het bestuur van het hofje. Er zitten nog steeds nazaten van de familie Van Foreest in de regentencommissie.



Veel hofjes hebben een prachtige binnentuin



In de tweede helft van de 19e eeuw is het hofje helemaal opnieuw gebouwd. Alleen de gevelsteen is bewaard gebleven. Op de plattegrond zie je hoe de huisjes rond de binnentuin liggen.

