

ST JOSEPHKERK

Kijksleutel

De omgeving was in de vorige eeuw veel leger. Pas later kwamen er meer gebouwen en werd het verkeer drukker.



In één van de vergaderkamers kun je de beschilderde gewelven goed zien. Ze zijn net gerestaureerd.



Zelfs aan de kleinste details is gedacht. Hoeveel van deze blauwe tableaux zie jij?

Kegeldak

De St Josephkerk is nu multifunctioneel religieus centrum. Een nieuwbouwgedeelte staat midden in de kerk. Je zou het in principe zo weer weg kunnen halen.



In het trappenhuis zie je de achterkant van het orgel!



Dit was een Rooms-Katholieke kerk. In de biechtstoelen vroeg je vergiffenis voor je zonden. Ze worden nu niet meer gebruikt.



Christus wijst met beide handen naar de hemel. Het beeld is in 1948 geplaatst, vlak na WO II. Christus is hier de redder van het volk.



Foto: J. Elsinga

ST JOSEPHKERK

Kijksleutel



Regionaal Archief
Alkmaar

heeft de historische platen geleverd. Nog meer foto's en leuke weetjes vind je op archiefalkmaar.nl



OPEN
MONUMENTEN
DAG
ALKMAAR



Gotiek

- Hoge kerken
- Spitse torens
- Hoge ramen met spitse punten
- Roosvensters



Margry was een leerling van Pierre Cuypers, architect van Station Amsterdam Centraal. Ook een neogotisch gebouw. Zie jij de overeenkomsten met de kathedraal?

Neogotiek

De architecten hebben de gotiek nagemaakt: neo-gotiek

De St Josephkerk uit 1910 van een jonge kerk uit 1910 van de architecten Margry en Snickers. Zij bedachten hoe de kerk eruit moest zien en maakten de tekeningen voor de bouwkundigen. Verschillende gebouwen van dezelfde architect kunnen erg op elkaar lijken. Ze zijn in dezelfde stijl gebouwd.



Roosvenster



St Laurentiuskerk
Oudorp

St Josephkerk
Alkmaar

Groenestraatkerk
Nijmegen

Van dezelfde architect!