

LECTORIUM ROSICRUCIANUM

Kijksleutel

Regionaal Archief
Alkmaar

heeft de historische platen geleverd. Nog meer foto's en leuke weetjes vind je op archieffalkmaar.nl

ALCMAARIA VICTRIX
gemeente ALKMAAR

OPEN
MONUMENTEN
DAG
ALKMAAR



Dit noemen we een sieranker, maar hij zit er niet alleen voor de sier. Met een lange pen, dwars door de muur heen, houdt hij een balk stevig op zijn plek.



De trapgevel was populair in de 17e eeuw.



neoclassicistisch



trapgevel

klokgevel

Bouwkunst is modegevoelig. Eerst waren trapgevels en klokgevels geliefd en daarna werden klassieke gevels populair. Let maar eens op alle gevels in de stad.



Foto: Bas Dekker



Muurankers zijn er in alle vormen en maten. Een rozetanker lijkt op een roos en sommige muurankers verraden het bouwjaar.

Het Lectorium Rosicrucianum is een school voor volwassenen waar je bijvoorbeeld kunt leren wat de rol is van de ziel van de mens. Eigenlijk net zoals monniken doen wanneer ze zich terugtrekken in het klooster. Op deze school trekken mensen zich niet terug uit de maatschappij. Ze werken naar een levenshouding die hen helpt in het leven van alle dag.



Er is ook een depondance voor kinderen, de Jan van Rijckenborghschool in Heiloo. Dit is een basisschool waar veel aandacht is voor spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling.





De Nederlandse huishoudens kregen pas in de 20e eeuw een moderne w.c. die aangesloten was op het riool. Daarvoor had iedereen een ton die iedere week geleege werd. Er is zelfs een tijd geweest dat de mensen hun tonnetje gewoon in de gracht leegden.... je kunt je voorstellen hoe smerig het water werd! Deze onhygiënische situatie was dan ook de aanleiding om grachten als de Laag en de Nieuwesloot te dempen. Gelukkig is de Oudegracht nooit gedempt.



Op zolder zie je delen van een sporenkap. De sporen zijn als het ware de ribben van het gebouw, ze lopen van de nok tot aan de goot. Eerst lagen de pannen direct op het hout, zonder isolatie, dus in de winter was het steenkoud op zolder!



Toen de Spanjaarden de stad dreigden te bestormen, werden de vestingwerken aangelegd. De Oudegracht verloor haar functie, vandaar de naam Oudegracht. Stukken weiland werden opgenomen in de stad en bebouwd met huizen.

De nieuwe percelen aan de rand van de stad waren in trek bij rijke burgers. Daarom zie je zo veel stadsvilla's aan de Oudegracht.



De Oudegracht was ooit de grens van Alkmaar en beschermde de stad tegen ongenode gasten.

