

In 2009 kreeg de Lukaskerk een publieksprijs voor het mooiste gebouw van Alkmaar!



De Christengemeenschap is opgericht door Duitse theologiestudenten. Zij hebben samen met de antroposoof Rudolf Steiner het Christendom opnieuw 'bedacht.'

Er is geen enkel raam met een rechtehoekige vorm.

Het dak is belegd met koper, een kostbaar materiaal.

De Lukaskerk werd gebouwd in 1993-1994 en is het jongste monument van Alkmaar.

De duinen waren een inspiratiebron voor het ontwerp. Je ziet ze terug in de golvende lijnen van het dak.

Antroposofie

Antroposofie is een spirituele leer over de geestelijke en innerlijke wereld van de mens. Deze leer werd bedacht door de Oostenrijkse filosoof Rudolph Steiner. Antropos is het Griekse woord voor 'mens' en sofia betekent 'wijsheid', de wijsheid van de mens dus.



Op de kerk zit een koepeldak met een bijzondere vorm. Het plaatsen van de stalen spanten was een heel spektakel!



De grondsteen werd tijdens een officiële ceremonie begraven. Hij ligt onder het altaar.

In organische bouwwerken zie je veel hout, want dat is een natuurlijk bouw materiaal.



Organische bouwkunst

Gebouwen met onregelmatige vormen noemen we ook wel organische gebouwen. In de jaren '90 van de 20e eeuw was de organische bouwkunst geliefd. Een gebouw moest een gezonde leefomgeving voor de mens zijn, met vormen en kleuren uit de natuur. Dit was een echte antroposofische gedachte. Het Gasuniegebouw in Groningen is een bekend voorbeeld van de organische bouwkunst. Het werd gebouwd in 1994, net als de Lukaskerk.



Bijzondere klokkentoren!

De grondsteen
Tijdens het wijden van de kerk werd er een grondsteen begraven. Hierin zit een brief met een belofte. Deze belofte heet de grondsteenspreuk en gaat over wie de gemeente wil zijn en hoe zij samen wil werken.



Dit noem je indirect licht, want je ziet het raam niet.

