



Het Zwanennest
hoort ook bij
de kerk.

Kijk eens wat
een prachtige
kleuren!



Dit orgel is al
heel oud, het
komt uit 1754.



De doopschaal staat
in de voormalige
stookplaats. Toen er
nog geen verwarming
was, werd de kerk
verwarmd met een vuur.
Kun je je voorstellen hoe
ongezond dat was?
De rook kon nergens heen!



Ook op de
doopschaal staat
de Lutherse
zwaan.



De zwaan is het symbool van de
lutheranen. Waarom? Er was eens
een opstandige theoloog die op de
brandstapel werd gezet. Hij riep:
jullie verbranden nu een gans,
maar er zal een zwaan uit zijn
as herrijzen!
Een eeuw later verscheen Luther op
het toneel, hij wordt gezien als de
zwaan.



LUTHERSE KERK

Kijksleutel



Regionaal Archief
Alkmaar

heeft de historische platen geleverd. Nog meer foto's en leuke weetjes vind je op archiefalkmaar.nl



OPEN
MONUMENTEN
DAG
ALKMAAR

Een foto uit 1870, vlak na de uitvinding van de camera. Voorbijgangers gingen zelfs poseren! Zie je de gaslantaarn? Hiermee werd toen de straat verlicht.



De Baangracht werd aangelegd in 1573, tegelijk met de bolwerken die de stad beschermen tegen de Spanjaarden. Vóór 1573 was de Oudegracht de rand van de stad. De naam zegt het al. De Singel is de 'nieuwe gracht'.



De lutheranen
De kerk werd in 1692 gebouwd, in de 'Gouden Eeuw'. Er kwamen toen emigranten uit Duitsland, Zweden en Noorwegen naar ons welvarende land. Zij bouwden een kerk voor hun eigen geloofsgroep: de Lutheranen.



De kerk
in 1920

Ruzie met de katholieke kerk
Maarten Luther was een Duitse monnik en theoloog die ruzie kreeg met de leiders van de katholieke kerk. Hij spijkerde een brief met 95 stellingen (dingen waarmee hij het niet eens was) op de kerktoren. Hij moest op het matje komen bij de paus. De ruzie liep zo uit de hand dat Luther verbannen werd. De mensen die het met Luther eens waren noemden zichzelf de Lutheranen.

Schuilkerken

Deze ramen zater eerst niet in de kerk, dat mocht niet. De gereformeerden waren de baas en andere kerken waren niet toegestaan. Daarom kwamen de lutheranen bij elkaar in deze schuilkerk. De gereformeerden knepen een oogje dicht, maar de lutheranen mochten niet met hun geloof te koop lopen. Hun schuilkerk mocht geen toren en geen herkenbare kerkranken hebben! Pas veel later was iedereen vrij om zijn eigen geloof te kiezen. Toen kwamen er echte kerkranken in de Lutherse kerk.

