

MONUMENTENLOODS

Kijksleutel



Regionaal Archief
Alkmaar

heeft de historische platen geleverd. Nog meer foto's en leuke weetjes vind je op archieffalkmaar.nl



OPEN
MONUMENTEN
DAG
ALKMAAR

Je vindt hier de meest bijzondere dingen. Dit bokkepootje zat in het metselwerk van de Waag. Het was daar ingemetseld om ongeluk tegen te gaan.



De mal en de reserve arm van Victorientje worden in de monumentenloods bewaard. Waarom? Victorientje verliest regelmatig haar arm aan vandalisme...

Victorientje zonder arm.



Tijdens de oorlog gebruikten de Duitsers dit pand als paardenstal. Op hetzelfde moment zaten er onderduikers op zolder!



Zo ziet een windvaan, die altijd hoog op een dak staat, er van dichtbij uit. Groot he!



MONUMENTENLOODS

Kijk sleutel

Regionaal Archief
Alkmaar

heeft de historische platen geleverd. Nog meer foto's en leuke weetjes vind je op archieffalkmaar.nl

ALCMAARIA VICTRIX
gemeente ALKMAAR

OPEN
MONUMENTEN
DAG
ALKMAAR



Dit is de monumentenloods, waarin allemaal bouwmaterialen opgeslagen liggen. Die komen uit oude panden in Alkmaar en kunnen bij een verbouwing weer in een ander pand gebruikt worden. Een soort doorgeefluik dus.



De burcht in het Wapen van Alkmaar is de Torenburg

Dit straatje Torenburg is vernoemd naar kasteel de Torenburg, dat in 1253 door de graaf van Holland werd gebouwd. Er waren nóg twee burchten, kasteel Middelburg en kasteel de Nieuwburg. Hiermee wilden de graven hun invloed op het opstandige West-Friesland vergroten. Dit is een impressie van de Torenburg. Niemand weet hoe het kasteel er echt uitzag, want het is in de 14e eeuw gesloopt.



Foto: Marte Duivenwagen



Tijdens het graven van het Noord-Hollands kanaal werden de fundamenteën van de Torenburg gevonden. Het kasteel stond op de plek van de Friesebrug.

