

# OUD KATHOLIEKE KERK

Kijksleutel

Tijdens de dienst op feestdagen droeg de pastoor bijzondere kledingstukken. Het zijn echte museumstukken, ze zijn heel waardevol! Natuurlijk worden ze nu niet meer echt gedragen, ze zijn namelijk veel te zwaar en heel kwetsbaar.



De Nassaulaan is een chique laan met statige huizen en kwam aan het begin van de vorige eeuw tot stand. Er verstreken vele jaren voordat alle kavels bebouwd waren. Tot in de jaren 1930 kwamen er huizen bij. De bouw ging gewoon niet zo snel.



Eigenlijk is de naam 'oud katholiek' verwarrend. Deze kerk is namelijk heel modern en ruimdenkend. Er is een vrouwelijke pastoor, de parochie staat niet negatief ten opzichte van abortus en het homo-huwelijk wordt erkend.



Op deze lege plek is in 1954 de Oud Katholieke kerk gebouwd.

## Vestingstad Alkmaar

De Nassaulaan ligt vlak buiten de singels en werd pas na 1900 aangelegd. Daarvóór woonde bijna iedereen in het oude centrum. Omdat Alkmaar een vestingstad was, mocht er lange tijd niet buiten de vestingwerken gebouwd worden. Ook al barstte de stad bijna uit zijn voegen! Pas in de 19e eeuw werden de vestingwerken opgeheven en kwamen er uitbreidingen.



## Oud Katholieke kerk

Er was een tijd dat de Paus nog niet de leider van de katholieke kerk was. Dit noemen we de tijd van het oude christendom. Er zijn mensen die het niet eens zijn met de macht en de beslissingen van de Paus. Zij willen het geloof weer belijden op de oude manier, daarom noemen ze zichzelf Oud Katholiek.



De kerk werd gebouwd in een tijd met weinig geld: de periode van de wederopbouw. Het land moest 'weer opgebouwd' worden na een tijd van oorlog. Daarom zijn de kerken uit die tijd, zoals ook deze in Amersfoort, eenvoudig en zijn er geen dure materialen gebruikt.

De kerk werd gebouwd in de jaren 1950 voor de Apostolische gemeenschap. Het gebouw ziet er niet uit als een traditionele oude kerk. Dat komt omdat men toen heel andere ideeën had over bouwkunst. We zeggen ook wel dat er in de stijl van de jaren 1950 is gebouwd.



**Rooms**  
Bij de Katholieke Kerk denk je aan het Vaticaan en de paus. Een betere benaming is Rooms Katholiek. De paus zetelt in Rome, vandaar de term rooms. Zo maak je meteen het onderscheid tussen Rooms Katholieken die de paus navolgen en Oud Katholieken die dat niet doen.

Het Murmelius Gymnasium gebruikte dit pand als gymnastiekgebouw. Kijk maar naar de groene gymvloer!

