

RAADHUIS DE RIJP

Kijksleutel



Graft en De Rijk liggen op het Schermereiland. Dit was ooit een écht eiland, gelegen in het water van de Beemster, de Starnmeer en de Schermer.



Het gebied rondom Graft en De Rijk is in de 17e eeuw drooggelegd. Grote molens pompten het water uit de meren richting zee. Toen het land droog was, konden de landbouw en de veeteelt tot bloei komen.

Toen Leeghwater aanbod om het ontwerp voor een nieuw raadhuis te maken, moest hij eerst bewijzen dat hij dat kon. Een gebouw ontwerpen is immers wel wat anders dan een molen! Als test moest hij eerst een mooie kast maken, volgens de overlevering is dat deze kast.



In 1630 kreeg De Rijk een raadhuis en een waag. Het waren welvarende tijden en aan het rijk versierde gebouw kon iedereen zien dat de Rijpers het goed hadden. Dit soort uitbundige gebouwen met trapgevels en versieringen zijn gebouwd in de Hollandse Renaissance stijl.



Voor het raadhuis staat het borstbeeld van Jan Adriaenszoon Leeghwater. Hij is beroemd, omdat hij molens ontwierp en betrokken was bij de drooglegging van de polders in Noord-Holland. Hij kwam uit De Rijk en was ook de architect van het Raadhuis.

Op de begane grond zat vroeger de waag. De belasting over de handelsproducten werd hier berekend. De initialen I.A.L.W staan voor Ian Adriaenszoon Leeghwater, de architect van het raadhuis.



Secretarie.

Raadzaal.

Burgemeester.

Het dorp werd bestuurd vanuit het raadhuis.



RAADHUIS DE RIJP

Kijksleutel

Oud glas herken je aan de kleine ruiten met verschillende tinten en een bobbelig oppervlak. Pas met de komst van machinaal geproduceerd glas in de 19e eeuw kwamen de grote en gladde ruiten. Deze ruiten zijn trouwens nagemaakt en zijn dus helemaal niet oud!



Er zat zelfs een gevangenis in de waag. De laatste gevangene zat hier tijdens W.O.I.



In 1654 ging een groot deel van De Rijp in vlammen op. In de waag staat een oude brandspuit, die tijdens dit soort rampen ingezet werd. Het meeste bluswerk werd trouwens met de hand gedaan, met dit soort lederen emmertjes.

Overal zie je het wapen van De Rijp, zelfs op de windvaan. Met echt bladgoud belegd!



Burgemeestersstoel

De Rijp was een dorp van zeevaarders en is rijk geworden met de haring- en de walvisvaart.

De grote dubbele deuren horen echt bij een waagegebouw want er moesten soms grote wagens naar binnen.

