

REMONSTRANTSE KERK

Kijksleutel



De Remonstrantse kerk is een schuilkerk, hij ligt verscholen achter enkele woonhuizen. In de 17e eeuw mochten alleen de kerken op pleinen staan en de staatskerk op pleinen staan en eruit zien als een 'echte kerk'. Andere geloofsgemeenschappen moesten zich verstoppen in schuilkerken.

In de 17e eeuw lag hier al zand op de vloer. Dat was handig, want samen met het zand veeg je gemakkelijk alle vuil weg.



De huizen naast de poort noemen we de kerkhuizen, want zij waren eigendom van de kerk. Hier woonde bijvoorbeeld de koster of de huisjes werden verhuurd. De kerk was niet zonder reden eigenaar, want je wilde natuurlijk geen buurman hebben die bezwaar zou maken tegen de schuilkerk in zijn tuin!

Dit lijken marmeren zuilen, maar niets is minder waar... ze zijn gewoon van hout! Deze schildermethode heet een marmerimitatie



Eerst kwamen de remonstranten stiekem samen in een oude gorterie, een houten schuur waar boekweit vermalen werd tot grutten. Pas in 1659 werd op dezelfde plek een stenen kerk gebouwd, die de vorm en het formaat van de schuur heeft.



CHANEL

De R en de K in het toegangshek staan voor Remonstrantse Kerk. Dit is een monogram. Wist je dat veel logo's een monogram zijn? Net zoals het logo van Coco Chanel.

REMONSTRANTSE KERK

Kijksleutel



Regionaal Archief
Alkmaar

heeft de historische platen geleverd. Nog meer foto's en leuke weetjes vind je op archieffalkmaar.nl



OPEN
MONUMENTEN
DAG
ALKMAAR

Dit is de oudste preekstoel van Alkmaar. Hij stond al in de oude schuurkerk en is meeverhuisd naar de stenen kerk. Op een preekstoel is de predikant goed zichtbaar en hij is goed te verstaan. Het 'dak' is namelijk een klankbord, eigenlijk net zoals de klankkast van een gitaar.



Dit is de Remonstrantie, een protest uit de 16e eeuw tegen de officiële gereformeerde kerk.



Kun jij dit gedicht uit 1659 vinden?

Komt gij naar Gods begeer
Om Godt alhier te loven
Houd vast aen Christus leer
Soo klimt ghij recht naar boven.

Kijk eens achter het boek...



Foto: J. Elsinga

Een kaarsenarm in de vorm van een slang!



In de doopbogen zie je een spiegelmonogram met vier letters. De R en B staan voor Remonstrantse Broederschap. De S en K zijn de initialen van Sophie Klaverblad die de doopbogen aan de kerk geschonken had. Vandaar het klaverblad...



Putti



Een zandloper om de tijd bij te houden.

