

ST LAURENTIUS OUDORP

Kijk sleutel



De Rooms Katholieke kerk kent vele rituelen en gebruiken. Een daarvan is het uitdelen van een hostie tijdens de mis. De overgebleven hosties worden in deze kluis bewaard. Vraag maar eens aan iemand in de kerk waar wat dat is.

De kerk is vernoemd naar de heilige Laurentius. Hij leefde in de tijd van het oude Romeinse rijk. Het was destijds verboden om christen te zijn, christenen werden opgepakt en vermoord: de **christenvervolging**. Aartsdiaken Laurentius werd op gruwelijke wijze vermoord, hij werd gefolterd en verbrand boven een vuur. Vandaar het rooster, waaraan je hem kunt herkennen.



Het plafond in een kerk noemen we een gewelf. In de St Laurentius zie je twee soorten gewelven. Dit tongewelf is gemaakt van hout in de vorm van een halve regenton.



In dit lijkenhuisje lagen overledenen opgebaard voor de begrafenis.



Dure dingen zoals glas-in-lood ramen werden vaak geschonken door rijke leden van de gemeenschap.

Deze eik in de pastorietaal is enkele honderden jaren oud! Als bomen konden praten...

ST LAURENTIUS OUDORP

Kijksleutel



In de zijbeuken zie je gewelven van baksteen. De dikke stroken zijn de ribben die elkaar kruisen: kruisribgewelf!

Neogotiek



- Hoge kerken
- Spitse torens
- Hoge ramen met spitse punten
- Roosvensters



Er zijn in de kerk drie gangen die we de beuken noemen. In het midden de breedste en de hoogste. Aan de zijkanten smallere en lagere. Het gewicht van het dak steunt op de grote palen: zuilen en pilaren.

Neogotiek
Architect Margry heeft de gotiek nagemaakt: neogotiek

Dit is een jonge kerk uit 1880 van architect E.J. Margry. Hij bedacht hoe de kerk eruit moest zien en maakte de tekeningen voor de bouwkundigen. Verschillende gebouwen van dezelfde architect kunnen erg op elkaar lijken.



Gotiek

Margry was een leerling van Pierre Cuypers, architect van Amsterdam Centraal Station. Ook een neogotisch gebouw. Zie jij de overeenkomsten met de kathedralen?



De toren is 48 meter hoog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen de Duitsers de bronzen klok in beslag om hem om te smelten. Na de oorlog kwam er een nieuwe klok.

St Laurentiuskerk
Oudorp

St Josphkerk
Alkmaar

Van dezelfde architect!

Groenestraatkerk
Nijmegen