



Bel van
stoomtrein
Bello



Bergen N.H. Bello in o...

Wie kent het treintje Bello? Dit was een stoomtram die van Alkmaar naar Bergen aan Zee reed en ook langs de Gasfabriek kwam! Mensen noemden hem Bello omdat er altijd een stoombel werd geBELD.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er door Engelse militairen belangrijke plekken beschoten. De Gasfabriek was een van die plekken. De Engelsen schoten dus toen op de Gasfabriek en die kogelgaten kun je nu nog steeds zien in de stalen balken.



De Gasfabriek zou bijna gesloopt worden. De ramen waren dichtgetimmerd en de zonneschermen hingen er als vodden bij, het was een griezelige verlaten plek. Gelukkig is hij gered van de sloop en kunnen we er nu nog steeds van genieten.



TER HERINNERING AAN DEN
BOUWMEESTER DER GASFABRIEK
IR. A. M. VAN DEVENTER C.I.,
DIRECTEUR DER GEMEENTE
LICHTBEDRIJVEN VAN ALKMAAR
VAN 1 OCT. 1915 TOT 1 FEB. 1931,
HEEFT HET PERSONEEL DEZEN
GEDENKSTEEN AANGEBRACHT.

De mensen die bij de Gasfabriek werkten, hadden een mooie tegel met een soort geschreven herinnering aan de directeur gegeven, als cadeautje. Die tegel bestaat nog steeds!

Al in 1915 werd de gasfabriek gebouwd. Het gebouw is dus al meer dan 100 jaar oud! Vroeger waren er nog veel meer gebouwen, die werkten allemaal samen om ervoor te zorgen dat de hele stad Alkmaar gas kon gebruiken. Het gebouw dat je nu nog kunt zien is dus maar een klein overblijfsel van een heel grote verzameling gebouwen.

Een paar jaar geleden brak er nog brand uit in de Gasfabriek. Als je binnenkijkt kun je de verbrande radiatoren nog zien!

Timewarp: Gasfabriek

Meer timewarps zijn te zien op:
bit.ly/timewarps



De Gasfabriek had een schuilkelder in de Tweede wereldoorlog, in deze bunker kon men zich veilig verstoppen tegen het oorlogsgeweld.

