

In 1760 brak er een brand uit waardoor een groot deel van het dak verloren ging. Brand was altijd een groot gevaar en in de wetten van de stad stond zelfs beschreven hoeveel emmers water er in een gebouw klaar moesten staan.

Twee jaar na de brand kwamen er een nieuw dak en een nieuwe toren. De toren past helemaal niet bij de gotische bouwstijl, want hij werd in de smaak van de nieuwe tijd gebouwd: neoclassicistisch. De vorm van de toren noemen we trouwens een lantaarn, gewoon omdat het net een lantaarn is.

Na de brand kwam er een nieuw plafond. Met stucwerkversiering. Helemaal in de smaak van die tijd!

Deze preekstoel heeft een verborgen zitje, kun jij het vinden? Het hout is overal versierd met houtsnijwerk, je weet niet waar je moet kijken.

Een orgel is een belangrijk en kostbaar bezit. Dit orgel is prachtig versierd. Het is gemaakt door een orgelbouwer, houtsnijwerkers en beeldhouwwerkers. Helemaal bovenin zie je twee leeuwen naast het wapen van Alkmaar. En de naakte kinderen met vleugels noemen we putti. Je ziet ze regelmatig op kunstwerken. Ze maken vaak muziek, net als hier.





## Kleine kerk

Wanneer de Kapelkerk precies gebouwd is, weten we niet. Het was in dezelfde tijd als de bouw van de Grote Kerk. Omdat de Kapelkerk kleiner was dan zijn 'grote broer' werd deze vroeger ook wel de Kleine kerk genoemd.



## Kathedraal van Chartres

Als gebouwen in dezelfde tijd gemaakt zijn en veel op elkaar lijken dan hebben ze dezelfde bouwstijl. Dit is een gotische kathedraal.

## Gotiek

- Groot
- Hoog
- Spitse torens
- Ramen met spitse punten
- Glas in Lood

De Kapelkerk ligt aan de Laat, waar vroeger een gracht liep. De smerige grachten waren een bron van ziektekiemen. Er heersten in Alkmaar dan ook regelmatig besmettelijke ziekten zoals cholera en dyfterie. In 1870 werd de gracht aan de Laat gedempt, het vieze water was weg.



In de lege beeldnis stond ooit een beeld. Het is weggehaald door de 'beeldenstormers'. Zij vernielden in 1566 alle beelden, schilderijen en andere versieringen in de katholieke kerken en kloosters. Ook in Alkmaar werden de kerken geplunderd. Waarom? Omdat ze het niet eens waren met de katholieke kerk die veel te rijk en te machtig was.

## Hemels licht

Door de hoge glas-in-loodramen schijnt de zon naar binnen. Dat mooie gekleurde licht heet hemels licht.

