

# RK BEGRAAFPLAATS ST BARBARA

Kijksleutel



heeft de historische platen geleverd. Nog meer foto's en leuke weetjes vind je op [archieffalkmaar.nl](http://archieffalkmaar.nl)



OPEN MONUMENTEN DAG ALKMAAR



Engelen beschermen de doden.



Requiescant In Pace = Dat zij rusten in vrede



Doodgravershuisje

Het voortschrijden van de tijd

Deze prachtige kruiswegstaties zijn tijdens een restauratie verwijderd!



Knekels

## De knekelput

Na het ruimen van een graf gaan de resten (de knekels) in de knekelput. Deze put ligt op de begraafplaats, want ook de grafresten moeten in gewijde grond liggen.

Begraafplaatsen werden ingedeeld in klassen. Direct naast de kapel was de preferente klasse, een graf kostte hier wel 60 gulden. Verder van de kapel waren de goedkopere graven die je al voor 8 gulden kreeg.

Een familiegraf blijft 20 jaar in de familie en daarna moet het verlengd worden. Wanneer een familie afstand doet van een graf, worden de resten geruimd en daarna is het graf beschikbaar voor een nieuwe eigenaar.



Sint Barbara beschermt je tegen een plotse-linge dood en daarom is zij de patroonheilige van deze begraafplaats. Volgens de legende werd Barbara door haar heidense vader opgesloten in een toren, omdat hij haar wilde beschermen tegen alle mannen die haar begeerden. Toen hij ontdekte dat ze zich tot het christendom had bekeerd, liet hij haar folteren. Iedere nacht genazen haar wonden en haar vader werd zo wanhopig dat hij haar uiteindelijk ont-hoofdde. Na deze gruwelijke daad werd hij dodelijk getroffen door de bliksem...

# RK BEGRAAFPLAATS ST BARBARA

Kijksleutel



Regionaal Archief  
Alkmaar

heeft de historische platen geleverd. Nog meer foto's en leuke weetjes vind je op [archiefalkmaar.nl](http://archiefalkmaar.nl)



OPEN  
MONUMENTEN  
DAG  
ALKMAAR

De Alkmaarderhout is in 1607 aangelegd en was bedoeld als plek om rustig te wandelen. Het was toen een bos met rechte lanen en paden.



Gebruikelijk in het Rooms-Katholieke geloof is het wijden van gebouwen, plaatsen en begraafplaatsen door er zegend water te spreken. Katholieken willen alleen in gewijde grond begraven worden.



Na de doop ben je katholiek

Vroeger wilde men het liefst in de kerk begraven worden, want dan was je zo dicht mogelijk bij God. Een graf in de kerk was duur, en was daarom alleen weggelegd voor rijke mensen. De uitwasemende lijken veroorzaakten een verschrikkelijke stank, vandaar de uitspraak 'rijke stinkerd'. Na Napoleon kwam er een verbod op het begraven in de kerk en werden er begraafplaatsen buiten de stad aangelegd.



Mensen die niet gedoopt waren, kregen geen graf in gewijde grond. Zelfs wanneer een baby stierf vóórdat hij gedoopt was, mocht hij officieel niet op een katholieke begraafplaats liggen. Gelukkig waren er genoeg geestelijken die een oogje dichtknepen en kwamen deze baby's toch in het familiegraf. Minder makkelijk was het voor mensen die de katholieke regels overtraden, zoals kettters of zelfdoders, zij eindigden náást het kerkhof in ongewijde grond. Tegenwoordig gelden de strenge regels niet meer. Op de begraafplaats St Barbara kan iedereen een graf aanvragen.

De rooms katholieke begraafplaats St. Barbara is in 1887 aangelegd.

In de 17e en 18e eeuw was Nederland een gereformeerd land. De Katholieke kerk was verboden en er waren geen katholieke begraafplaatsen. Om toch in een gewijd graf te liggen, werd er een klein beetje gewijde grond uit een beardingskistje in de kist gestrooid. Dit noemen we bearden.

In De Hout werd in juli de jaarlijkse harddraverij gehouden. Een spektakel waar de hele stad voor uitliep!



Foto: Museum Catharijneconvent, Utrecht